

De bevrijdingvuur estafette loop van 4 op 5 mei 2017.

Het is bijna zover dan beginnen onze estafette lopers zich weer klaar te maken om het bevrijdingvuur op te halen en rennend terug te brengen naar Leeuwarden. Dit doen ze in estafette vorm. Om 180 km in een keer te lopen is geen doen. Daarom worden er op 2 plaatsen gestart. 4 busjes begeleiden de lopers met 10 minuten in fietsen 20 minuten rennen en dan weer 10 minuten uitlopen.

Om alles een beetje duidelijk te maken volgen hier websites met informatie en geschiedenis.

In de bovenste website kun je op een van de roulerende foto's Sandra (chauffeur) zien en lopers van ons. Uit een voorgaand jaar.

<http://www.bevrijdingvuurestafette.nl/>

<https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevrijdingvuur>

Op 21 april was er een informatie inloop avond voor de estafette lopers. Met verzorging in de kantine.

Op 4 mei verzamelt de ploeg zich bij Camstraburen. Daar begroet iedereen zich hartelijk. Men kent elkaar van de vorige lopen en er is een band ontstaan. Glunderende gezichten. De nieuwelingen zullen die avond, nacht en deel van 5 mei ingewijd worden. Daarna zullen zij steeds weer opnieuw proberen om fit genoeg te zijn om het volgende jaar weer mee te lopen. Men krijgt de T-shirt aangeboden die met het bevrijdingsembleem van dit jaar bedrukt is. Ook met de namen van de sponsors. Want het kan niet voor niks. Daarom is men dankbaar dat de 4 busjes, de T-shirts, de fietsen met GPS. (Je moet wel de route kunnen blijven volgen in de nacht.) gesponsord worden door de gemeente, de provincie, particulieren, loopgroep Leeuwarden, Lionitas, diverse bedrijven en zo voorts. Zij staan als opdruk ook op het T-shirt. Meneer Boon verzorgt een heerlijke Brunch, broodjes en de beroemde soep. Samen met kantine vrijwilligers.

Er gaat een grote organisatie aan vooraf. Ook allemaal vrijwilligers die van alles regelen zoals b.v. begeleiding lopers, praatjes maken, vergunningen regelen, sponsors regelen. Lopers op de hoogte houden. Noem maar op. En voor dat komende loop begonnen is, zijn ze al weer bezig met de bevrijdingloop in 2018. Het jaar van de Culturele Hoofdstad. Dan komt er nog wat bijzonders bij. De begroting is ingeleverd en ideeën zijn gedeponereerd. Wat ... dat mogen we nog niet weten. Dat is logisch en duidelijk.

Bij de Noorderbrug wordt nog een fotomoment genomen voor een foto voor de sponsors. Hierna loopt men naar de Prinsentuin. Om te herdenken. Bovenop de heuvel. Met diverse gelovigen en niet gelovigen. Mensen die wel en niet de vrijheid hebben gekend. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de mensen die uitgezonden zijn door Nederland om elders de vrijheid te verdedigen. En degenen die daarvoor gesneuveld zijn.

Je kunt de kostbare en kwetsbare vrijheid niet vieren zonder eerst te herdenken. De tijd dat er geen vrijheid was en degenen die hun leven daardoor verloren hebben.

Knuffelen, tûtsjes, foto en wensen dat ze allen gezond en wel terug keren van hun nachtelijke tocht.

De busjes vertrekken naar Wageningen. Daar wordt het vuur ontstoken bij het vrijheidsmonument. Om ongeveer 0.30 start de groep met het net ontstoken vuur. Aangenomen door enkele van onze lopers en een chauffeur. De groep mag als een van de eersten weg omdat zij het verste terug moeten rennen. Twee busjes hard lopers vertrekken uit Wageningen naar Genemuiden. 90 kilometer. De eerste lopers beginnen direct al. Aangemoedigd door honderden mensen! Langs het eerste deel van de route. Men loopt in een schema bedacht door de Roparunners. De eerste 2 busjes volgen en begeleiden hen. Om de 2 kilometer starten 2 verse lopers en 2 verse fietsers. Later volgt een evaluatie welke ren methode het beste voor dit doel was. De andere groep doet de oude methode estafette.

De busjes 3 en 4 vertrekken naar Zwartsluis richting Leeuwarden. Ook 90 kilometer. De veerdienst vaart niet. Dus daar start de andere ploeg een estafette uitdaging.

10 minuten warming up fietsen, 20 minuten rennen en daarna 10 minuten fietsen. Hierna in de bus en de volgende groep lopers en fietser gaan los.

Men heeft verlichte hesjes aan die niet mogen knippen tot de zon om ongeveer 8 uur goed opgekomen is.

Op de route zijn dus altijd vier personen onderweg met hun vrijheid uitdaging. Men moet op elkaar passen. En men moet aangeven wanneer men even achter de struiken of in de berm gaat wateren of de "rug moet verlengen".

Er gaat geen Dixies-bus mee. En als je moet dan moet je. Iedereen houdt zich aan- en afmelden voor deze bezigheid. Het kan niet zo zijn dat je beteuterd na gedane "zaken" het busje staat na te kijken.

Wanneer de routes zijn afgelegd treffen de busjes elkaar. Men trekt wederom het vrijheid T-shirt aan en begint de laatste kilometers gezamenlijk. Op de resterende route zoeken de lopers naar familie en bekenden. Ze worden toegejuicht en stoppen soms even voor een dikke tuit, knuffel omhelzing en een blijde lach. De laatste honderden meters naar de heerlijke soep van en broodjes van de kantine vrijwilligers roepen. Och wat zou het mooi zijn als er ook, net als bij de start, honderden toejuichingen waren.

Want wat een prestatie. En wat een groep gaat er op pad. Jong, iets oudere, meisje, jongen, vrouw, man. Een doel: Herdenken en dan vieren.

Maar staan toeschouwers niet die ochtend om ongeveer 10.30 en 11 uur, aan het kanaal te juichen.. En ook niet bij het vertrek van het Lionitas terrein om ongeveer 12 uur... dan staan ze bij de Waag te zingen roepen en glunderen tot de tranen je van ontroering over de wangen biggelen. Wel met een grijns van oor tot oor. Groetend naar bekenden en onbekenden. Samen in optocht met de Pipers naar de Prinsentuin. Voor het aanbieden van de vlam. Nu gedaan door een stille kracht, die altijd bescheiden is en veel werk verzet. Dhr. Hans Groeneweg van het Fries verzetsmuseum.

www.friesverzetsmuseum.nl

Om 13.00 uur wordt de vredesvlam aangestoken door burgemeester Ferd Crone en het bevrijdingsfeest kan beginnen.

De burgervader biedt de lopers nog een praatje en drankje aan in de Koperen Tuin.

Men kan of gaan vieren of naar bed. Wat de meesten doen. Zij liepen met de vredesvlam de estafette run. En u kunt na het aansteken van de vlam de vrijheid vieren.

Jellie van Dijk.